










Velkommen i vores legestue - Hellevad
















Hellevad kan tilbyde fem erfarne dagplejere fra årgang 1965 til 1988. Vi er en dagpleje i udvikling med løbende kurser og foredrag. Vores samarbejde er noget af det bedste, ligeledes prioriterer vi forældresamarbejdet højt. Vi har hver vores kompetencer og supplerer hinanden godt. Vi elsker vores arbejde – det er verdens bedste – og det gør OS til de bedste.

Vi tilbyder:

-  Kærlige og trygge rammer. Vi giver børnene den plads, de har brug for og masser af opmærksomhed. Der er altid tid til knus, kram og trøst ♥
-  En hverdag som er tilpasset efter børnenes behov og *Den styrkede pædagogiske læreplan*.
-  Sund og varieret kost.
-  1-2 ugentlige besøg i legestuen og/eller gymnastiksal, hvor børnene lærer at være i et større socialt fællesskab.
-  Maddage i legestuen. Vi laver varm mad og bager.
-  1-3 besøg i børnehaven inden børnehavestart for at sikre den gode overgang.
-  Sang, rim og remser, ude liv/leg, skovtur, legeplads, gåture, modellervoks, bading, læsning, puslespil, boldspil, gymnastik, tegninger, eksperiment, male, danse og hvad der ellers falder os ind. Vi har naturen lige ved døren - det er fordelen ved at bo i en lille by. Vi kan gå hen til næsten alting, vi er ikke afhængige af bilen eller bussen.



Vi har forskellige arrangementer såsom:

-  Heldags legestue fire - seks gange om året.
-  Udflugt en gang årligt (som regel til Hellevad vandmølle, da vi bor i gåafstand dertil).
-  Fastelavn: Vi er udklædte, slår katten af tønden og synger.
-  Juleafslutning: Besøg af julemand, danser om juletræ, synger og hygger og der er forældre kaffe.
-  Påskehygge.
-  Alle børn synger i samarbejde med børnehave.
-  Skolekomedie, cirkus og sidste skoledag (invitation fra skolen).
-  Temadage og -uger: fx natur, mad over bål, indianer mm. hvor vi laver alt, hvad vi kan inden for emnet.
-  Besøg i kirken ved juletid hvor vi synger, præsten fortæller og der danses om juletræet.
-  Skovture.
-  Besøg på byens brandstation. Børnene er brandmand for en dag.
-  Sct. Hans: Vi laver bål, snobrød og synger.
-  Åbent hus for nye børn og forældre.

