

Velkommen til min dagpleje

Dorthe Rasmussen
Askemosen 6
6200 Aabenraa
Telefonnr. 25758124



Lidt om mig:

Jeg er født i 1967.
Jeg har været dagplejer i snart 22 år
Jeg er gift med Flemming.
Vi har tre børn, hvoraf de to er flyttet hjemmefra.

Vi bor i et hus på en lukket vej, med en dejlig stor have, der er fliser hvor børnene kan køre med div. køretøjer og vi har en sandkasse og en rutsjebane. Vi har som regel et telt slået op hele sommeren, hvor børnene kan lege og sove i.

Mit hjem:

Dyr: Hund, kat
Røg: Røgfrit

I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:

- Grundkursus
- Krop og kost
- Suppl. Behov/omsorg
- Børn og natur
- Medarbejdernes personlige ressourcer
- Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
- Suppl. Egenindsigt
- Erfarne dagplejer
- Pædagogiske læreplaner
- Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde
- Pædagogiske læreplaner og inklusion
- Førstehjælp
- Bedre kvalitet i dagtilbud
- Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud
- Certificeret Natur dagplejer 2015



Hverdagen hos mig:

I min hverdag lægger jeg stor vægt på tryghed, nærhed og omsorg, det giver jeg børnene ved at være glad, give knus, ros og se dem hvor de er, så er børnene klare til at lege og udvikle sig. En gang om ugen går vi i heldagslegestue, hvor vi mødes med de andre børn og dagplejer. Vi synger, leger laver mad sammen og hygger os. Vi har altid et tema vi arbejder med i henhold til de 6 læreplaner f.eks. sprog, motorik, natur osv.

Hele legestuegruppen går også i skoven hver onsdag, der ser vi på dyr, samler blade, klatre og kravler. Om vinteren samler vi kogler, mos og lin. Til vores juledekorationer. Da vi bor tæt på stranden går vi også derud, så tager vi spande og skovle med og hvis vejret er til det har vi madpakker med.

I 2015 blev jeg natur dagplejer og arbejder ud fra de grønne spirer, hvor vi går ud i naturen og udforsker den og tager ting med hjem som vi kan bruge.

Vi tager også gerne ind på biblioteket, hvor vi får os en hyggelig formiddag med at læse og lege, vi låner bøger med hjem, som vi så kan hygge os med.

Derhjemme synger vi hver dag, vi lærer også rim og remser. Vi bygger huler under bordet, så kan vi sidde derinde og læse vores bøger. Nogle gange bager vi og laver mad. Vi tegner, maler og ellers har vi mange andre spændende ting vi kan gå i gang med.

Vi har nogle faste traditioner, så som at gå til dyrskue, vi har en sommerudflugt, vi går i kirke for at se Krybbespil, holder julefest, fastelavn osv. nogle gange inviterer vi forældre og bedsteforældre med.

Forældresamarbejde:

Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os voksne imellem. Er der noget I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkommen til en god snak omkring det.



På gensyn i min dagpleje

Dorthe Rasmussen