

Velkommen til min dagpleje

Anja Hansen
Fasanvej 2 Hjordkær
6230 Rødekro
Telefon 74665133
Mobil: 29934359



Lidt om mig:

Jeg er en årgang 1963, og har arbejdet som dagplejer siden 1986, og er rigtig glad for mit arbejde. Jeg er gift med Ib, vi har to voksne sønner, som begge har stiftet familie.

Mit hjem:

Dyr: Ingen.
Røg: Hjemmet er røgfrit

I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser:

- Grundkursus som dagplejer
- Kursus for erfarne dagplejere
- Førstehjælp
- Pædagogiske lærerplankursus
- Børn af natur, plus forskellige andre kurser inden for mit fag.
- Certificeret Naturdagplejer



Hverdagen hos mig:

Vi starter dagen stille og roligt, de børn der kommer tidligt for tilbudt morgenmad. Jeg prøver at tilgodese hvert enkelt barns behov, og arbejder ud fra de 6 lærerplanstemaer. Vi er i lege stue hvor der hygges og synges, børnene får der mulighed for at hilse på de andre børn og dagplejere. I sommerhalvåret foregår mest af legen udendørs, vi går ture i skoven, hygger med madpakker, mm. Når det så bliver koldere foregår aktiviteterne for det meste indendørs. Vi tegner, maler, laver puslespil, læser bøger og den slags. Hele året rundt er vi på besøg eller får besøg en gang imellem af en af de andre dagplejer, hvor vi så finder på noget spændende.

Vi spiser:

Formiddagsmad ca. kl. 09.00 brød og frugt - mælk eller vand.

Frokost ca. kl. 11,30 brød og grønt / varmt mad og mælk.

Eftermiddagsmad ca. kl. 14,30 frugt brød og vand.

Forældresamarbejde:

Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os voksne imellem.

Er der noget I er i tvivl om eller undrer jer over, er I altid velkommen til en god snak omkring det.

På gensyn i min dagpleje

Anja Hansen



Her er indgangen til Legeværelset (børnenes palads). Og børnenes garderobe.

Til højre ses udgangen til den lukkede legeplads, som ses på billedet nedenfor.



Her er børnenes legeplads. Første billede er af børnenes elskede legehuse. Her bliver der leget en masse. Blandt andet bliver der lavet mad i alle afskygninger.

Her ses Gyngestativet med alle motorcykler. Der er en til hver. Der er masser af køretøjer at vælge i mellem. Og hvis de mangler andre transportmuligheder er der jo både Piratskib og Helikopter.



Her er endnu et billede af børnenes Legeværelse. Der er Spiseplads, hvor vi også sidder og laver kreative ting. Maler osv. Den lille hule i baggrunden nyder børnene at hygge sig i. Der er TV med DVD til en sjælden lejlighed når der skal hygges lidt ekstra.